

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Maak mensen die slapen niet wakker!

“Er zullen mensen zijn die niet in staat zijn de vernieuwing te zien, hoewel ze levensgroot zal worden en hoewel je je misschien de vraag zal stellen: ‘maar hoe is het mogelijk dat ze dat niet zien?’ En toch zullen ze het niet zien. Dat is misschien eigenaardig, maar je zal mensen ontmoeten die van niets weten, die geen begrip hebben, die niet weten wat er gaande is en die ook niet zien op welke manier ze vooruit moeten. En daar hoeft je niets aan te doen.

Begrijp dit goed: niets aan doen, niet tussenkomen, niet proberen die mensen de ogen te openen, want dat kan niet!

Er zijn dus bepaalde tegenstellingen op deze aarde die van die aard zijn, dat mensen hoe dan ook gerespecteerd moeten worden, zelfs in hun slaap, zelfs in dat wat in hun leven niet naar voren kan komen.

Vandaar dat je uiterst voorzichtig moet zijn met dergelijke mensen, want wanneer je tekeergaat tegen deze mensen, laad je karma op. Dat kan en dat mag eigenlijk niet.

Je moet jezelf kunnen respecteren, je moet de ander kunnen respecteren en je moet kunnen zien dat mensen hun vrijheid hebben en mogen beleven op deze aarde.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 10: ‘In het contact met anderen moet goedheid primeren’)

© Mayil.com